## Meester Korff – Een leven voor Mierlo

'Onderwijs in ontwikkeling' is het vijfde jaarthema van Heemkundekring Myerle. In het schooljaar 24/25 bestaan de Luciaschool 150 jaar en de Loeswijkschool 50 jaar. Vroeger leerden kinderen met het leesplankje Aap-Noot-Mies, het letterdoosje en het klassikale krijtbord. Er was een school voor jongens en een school voor meisjes. Tegenwoordig leren ze met tablets en digiborden en zitten jongens en meisjes gemengd in de klas. Dit jaarthema is het 15e item van de Canon van Mierlo, zie www.canonvanmierlo.nl

In januari 1876 werd Gerardus Jacobus Wilhelmus Korff benoemd tot hoofd van de openbare lagere school in Mierlo-Dorp. Zijn komst volgde op een zorgvuldige selectieprocedure, inclusief een vergelijkend examen in een herberg. Korff, toen nog hoofd der school in Nederwetten, werd unaniem gekozen door de gemeenteraad.

All snel na zijn vestiging in Mierlo liet Korff zich zien als meer dan een schoolhoofd. Hij richtte samen met klompenmaker A. Dekkers de Liedertafel "Oefening en Uitspanning" op, waarmee hij het culturele leven in het dorp verrijkte. Zijn betrokkenheid bij de gemeenschap was groot en zijn inzet voor het onderwijs onverminderd.

In 1901 vierde hij zijn 25-jarig jubileum als hoofd in Mierlo en zijn 50-jarig onderwijzerschap. De festiviteiten waren groots: vlaggen sierden het dorp, kinderen trokken in optocht naar de kerk en Korff werd geëerd met muziek, een ontbijt en een geschenk.

Žijn vrouw overleed in 1904, waarna hij tijdelijk



zijn woning verhuurde aan de pastoor. In 1909 werd Korff benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau bij zijn 60-jarig onderwijsjubileum. Ondanks zijn leeftijd bleef hij actief, onder meer bij de oprichting van de Mierlose fanfare. Pas in 1914 nam hij, na een periode van ziekte, afscheid van het onderwijs en trok zich terug in het Liefdegesticht. Ook na zijn pensioen bleef de waardering groot. In 1916 werd hij gehuldigd door de Rooms-Katholieke Onderwijzersbond.

Op 28 maart 1921 overleed hij, 87 jaar oud. Hij had 64 jaar in het onderwijs gewerkt, waarvan 38 jaar in Mierlo. Zijn nalatenschap leeft (nog steeds) voort in het dorp dat hij met zoveel toewijding heeft gediend.

Meer informatie over de Heemkundekring Myerle zie: www.heemkundekringmyerle.nl